



Pauluskerk  
Baarn

50 jaar  
Actie  
Kerkbalans



Geachte mevrouw/meneer,

De vertrouwde woorden uit de eredienst: “De eerste rondgang is voor de diaconie, de tweede voor de kerkrentmeesters.” – De collecte is een cruciaal aspect van de liturgie: de mogelijkheid onze gaven te geven, uit dankbaarheid voor alles wat wij van Hem hebben mogen ontvangen.

De Actie Kerkbalans is een belangrijk moment in het kerkelijk jaar. Net zoals de collecte in de eredienst een gelegenheid om stil te staan bij hetgeen waar wij dankbaar voor zijn, bij wat onze kerk ons waard is.

Als college van kerkrentmeesters vragen wij met deze uitnodiging om uw financiële bijdrage. Wij zijn ons bewust van het vertrouwen dat u ons schenkt met uw toezegging. Vandaar dat we ons in deze folder graag persoonlijk aan u voorstellen. Als vrijwilligers nemen wij met veel enthousiasme de verantwoordelijkheid voor het beheer en de financiële belangen van de Pauluskerk.

Met uw financiële toezegging aan de Actie Kerkbalans kunnen we samen bouwen aan de toekomst van de Pauluskerk.

Met vriendelijke groet en hartelijk dank namens het college van kerkrentmeesters,



Jan Albrecht, ouderling-kerkrentmeester



### Verbonden blijven?

Een abonnement voor het maandelijkse kerkblad *Op de Hoogte* kunt u aanvragen via [kerkelijkbureau@pauluskerk-baarn.nl](mailto:kerkelijkbureau@pauluskerk-baarn.nl) (€ 22 per jaar).

Een gratis digitaal abonnement voor de **weekbrief** kunt u aanvragen d.m.v. een mailtje naar [weekbrief@pauluskerk-baarn.nl](mailto:weekbrief@pauluskerk-baarn.nl)



**P.S.** Graag ontvangen wij uw antwoord voor 5 februari.



Hervormde gemeente te Baarn  
Stationsweg 16, 3743 EN Baarn  
[www.pauluskerk-baarn.nl](http://www.pauluskerk-baarn.nl)

Heeft u vragen?  
Mail naar [kerkbalans@pauluskerk-baarn.nl](mailto:kerkbalans@pauluskerk-baarn.nl),  
of bel of app Jan Albrecht: 06 - 537 36 536

# Het college van kerkrentmeesters stelt zich voor!

Het woord 'rentmeester' komt regelmatig voor in de Bijbel. Het Griekse woord in het Nieuwe Testament voor rentmeester, 'oikonomos', duidt op de bestuurder en beheerder van het vermogen van een stad of andere huishouding. Kerkrentmeesters hebben een breed palet aan verantwoordelijkheden, waaronder beheer van gebouwen, verantwoordelijkheid voor betaalde en vrijwillige werkers in de kerk en het financieel beheer van de gemeente.



**Evert Blaauwendraad (58)**, ouderling-kerkrentmeester.

Geboren en getogen in Utrecht, in 1994 naar Baarn verhuisd. Gehuwd in 1989 met Jacqueline, gezegend met vier volwassen kinderen. Eind jaren tachtig

heb ik een adviesbureau opgericht voor de begeleiding van overnames, fusies en financieringen in het bedrijfsleven. In mijn (schaarse) vrije tijd lees ik, luister klassieke muziek en wandel, fiets en tennis ik.

In 2019 ben ik lid geworden van het College van Kerkrentmeesters, sinds januari 2022 als voorzitter. Als ouderling vertegenwoordig ik het college van kerkrentmeesters in de kerkenraad. Recent heb ik aan het beleggingsstatuut van de Pauluskerk gewerkt.



**Jan Albrecht (47)** ouderling kerkrentmeester.

Oorspronkelijk kom ik uit Hamburg en woon sinds 2006 in Baarn, samen met mijn vrouw Aila en onze kinderen Joost en Merle. Ik ben werkzaam bij Universal

Music in Hilversum. In mijn vrije tijd ga ik hardlopen en zing in het Baarns Mannenkoor.

Als ouderling kerkrentmeester heb ik de mogelijkheid om mijn passie en talent voor het regelen van financiële en administratieve zaken voor de Pauluskerk in te zetten. Binnen het college

ben ik onder meer verantwoordelijk voor de Actie Kerkbalans. Ieder jaar verheug ik mij op het moment als ik de folder kerkbalans voor het eerst in handen hou. Ik hoop dat u onze uitnodiging als informatief en inspirerend ervaart.



**Aat van der Horst (80)** kerkrentmeester. Geboren onder de rook van de Pauluskerk, in de Brinkstraat. Al 57 jaar ben ik gelukkig gehuwd met Riet. Samen hebben wij 5 kinderen, 13 kleinkinderen en 3 achterkleinkinderen.

Ik heb altijd als zelfstandig huisschilder gewerkt, inmiddels geniet ik van mijn pensioen.

Als kerkrentmeester hou ik mij bezig met het onroerend goed van de kerk. Verder fungeer ik als schakel tussen de kosters en de kerkrentmeesters. Samen met Eric Verboom en Theo Rozenberg ben ik gastheer bij het verhuur van de Herberg van Paulus en zit ook in het bestuur van de Stichting "Vrienden van de Pauluskerk". U begrijpt dat ik dit, in mijn ogen, zeer unieke gebouw koester.



**Jozias de Koeijer (45)**, penningmeester.

Geboren in Zeeland en sinds 1991 woonachtig in Baarn. Sinds 2007, samen met mijn vrouw Maartje, lid van de Pauluskerkgemeente.

In mijn vrije tijd doe ik aan tennis en hardlopen. Ook ga ik graag op vakantie, bij voorkeur naar de bergen om te skiën en/of te wandelen. Ik werk als directeur-bestuurder in het primair onderwijs. Een leuke en veelzijdige baan waarin ik mijn energie goed kwijt kan.

Als toegevoegd kerkrentmeester vervul ik sinds januari 2024 de rol van penningmeester. Misschien dat mijn Zeeuwse roots gunstig kunnen zijn bij het uitoefenen van deze taak.

In mijn werk ben ik naast het onderwijskundige beleid uiteraard ook verantwoordelijk voor de financiën. Het "kerkenwerk" is me niet vreemd. Na bijna 8 jaar als voorzitter van de kerkenraad, wil ik mijn tijd nu wat meer achter de schermen van onze gemeente besteden.



**Wimer Haagsma (61)** scriba.

Geboren in Baarn als kind van Friese ouders en jongste van gezin met vier jongens.

Ik vond school zo leuk, dat ik er na de Astroschool (meneer Verhoek) zelfs drie gedaan heb: MAVO, HAVO en VWO. Daarna heb ik volk en vaderland gediend in het leger (dienstplichtig Marechaussee) en uiteindelijk rechten gestudeerd. Nu werkzaam als specialist Burenrecht en Aanneming van werk bij een grote rechtsbijstandsverzekeraar.

**50 jaar**  
**Actie**   
**Kerkbalans**

Als kerkrentmeester wil ik graag mijn steentje bijdragen aan de kerkgemeenschap. Al van kind af aan ben ik vertrouwd met de Pauluskerk, daar wil je dan ook wat voor doen. Van cijfers heb ik net iets minder verstand dan de andere wijze heren. Maar notuleren en afspraken vastleggen gaan mij uiteraard beter af. Secretaris dus (sommigen zeggen eerbiedig 'scriba'). Ik vind het belangrijk dat we de kerk 'runnen' met blijdschap en onderlinge verbondenheid.



**Harry Weijertse** (72) kerkrentmeester.

Inmiddels twee jaar kerkrentmeester. Ben 51 jaar getrouwd met Greet en we hebben drie kinderen en acht kleinkinderen. Binnen het college ben ik

verantwoordelijk voor het onderhoud van de gebouwen die in eigendom zijn van de Pauluskerk.

Voor mijn pensioen heb ik als bouwkundig adviseur aan woningen, kloosters, kerken, verzorgings-, verpleeghuizen en ziekenhuis UMC te Utrecht gewerkt. Recent heb ik mij bezig gehouden met de verduurzamingsmaatregelen van de Pauluskerk, zoals de zonnepanelen op het dak van de Herberg van Paulus, de ventilatoren boven in de kerk en de nieuwe verwarming voor de consistorie.

## Geef vandaag voor de kerk van morgen

### Geef makkelijk

Door de Pauluskerk een machtiging voor automatische incasso te verlenen heeft u geen omkijken meer naar de betalingen. Ook geeft u de kerkrentmeesters de mogelijkheid om te plannen. Vanzelfsprekend zijn wij ook blij met spontane giften door het jaar!

### Geef duurzaam

Door het opgeven van een e-mailadres kunnen wij u de folder kerkbalans in de toekomst elektronisch als pdf laten toekomen. Dat is niet alleen milieuvriendelijk maar bespaart ook kosten.

### Geef slim

Door een periodieke gift voor minimaal 5 jaar aan de Pauluskerk toe te zeggen, maakt u uw bijdrage volledig fiscaal aftrekbaar. Neem aub contact op met [kerkbalans@pauluskerk-baarn.nl](mailto:kerkbalans@pauluskerk-baarn.nl) voor de mogelijkheden.

#### Zo kunt u uw antwoord aan ons doorgeven:

- > een foto van de ingevulde antwoordstrook mailen naar [kerkbalans@pauluskerk-baarn.nl](mailto:kerkbalans@pauluskerk-baarn.nl)
- > de antwoordstrook per post opsturen
- > de antwoordstrook in de brievenbus van De Herberg van Paulus stoppen
- > de antwoordstrook overhandigen aan een kerkrentmeester



**GEEF**  
VANDAAG  
VOOR DE  
KERK VAN  
MORGEN

Kerkrentmeesters Pauluskerk  
Stationsweg 16  
3743 EN Baarn



# Antwoordformulier Kerkbalans 2024

Mijn toezegging voor 2024: € ,00

Betaalwijze:  Gelijk aan vorig jaar

Ik maak zelf over op NL89 INGB 0007 3558 68 van de Pauluskerk, onder vermelding van mijn registratienummer.

Ik machtig de Pauluskerk om mijn bijdrage in gelijke delen in de aangekruiste maanden te incasseren van mijn bankrekening:

IBAN

Ik betaal in de maanden:

jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

Graag ontvang ik deze uitnodiging kerkbalans volgend jaar via e-mail en help daarmee kosten te besparen. Mijn email adres is:

Registratienummer:

Naam:

Datum

Plaats

Handtekening

Incasso's worden rond de 27<sup>e</sup> van de maand van uw rekening afgeschreven. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

hier vouwen

## Begroting 2024

Voor 2024 hebben wij opnieuw een begrotingstekort, gelukkig wel iets minder dan in 2023. Door groei in de inkomsten uit verhuur en een hogere spaarrente hebben wij onze opbrengsten kunnen verhogen.

Wij zijn blij dat we inmiddels versterking in het pastoraat hebben kunnen vinden door ds. Els Visser als tijdelijke tweede predikant in deeltijd. Daardoor hebben wij in 2024 hogere kosten voor salarissen & vergoedingen.

Rekening houdend met een dalend aantal gemeenteleden hebben wij de opbrengsten uit collecten en Actie Kerkbalans conservatief gebudgetteerd. Graag worden wij verrast door uw vrijgevege toezeggingen!

